

het park, de vogels
het gras, de lanen
het paviljoen
de vijver - koel
het warme licht in banen
en het kindergewagtes gevoel

Jalf Flach

Natuurlijk ... landgoed
Jij bent het weer
die met fluisterstem
al ritselend mijn woorden raapt
en ze ontdoet van de gil
van gesloten gedachten

Jolanda van Erkel

Hout groeit terwijl het gras
de wind beschrijft.
Dit is het zinvolle bestaan
dat letterlijk verschijnt
in beelden die buigen
en in weer en wind vergaan.

Lidwiene Vermeij

Duel in Sint Petersburg

G.C. van Heeckeren, geboren d'Anthes
doodde zijn zwager Poesjkin in een pistoolduel
zelf raakte hij slechts gewond aan een arm
hij schreef daarmee geschiedenis in Rusland
maar trok een bloedig spoor in de poëzie
de echo's van de schoten reikten tot hier.

Louis Radstaak

Haagse weeskinderen Kasteel Enghuizen 1943/1945

De weeskinderen gaan voorbij,
in een lange stille rij
over de laan en door het hek
zie hun verdrietige vertrek.

Er klinken laarzen door de gangen
en Duitse gezangen vol verlangen.

Margót Veldhuizen

Lustoord reiner vreugd
hoe vaak zag jij het minnespel
het vlijen op bemoste grond
de hartslag op hun warme lijven
en zonder oponthoud terstond
het heftige gebeuren –

Nico Arts

kreupelhout en woekerblad
banen zich een weg
maken hun eigen pad

onbegaanbaar
over oude grond
jagen zij de stilte na

Rena Wams

bomen

wij zijn een oefening in afscheid nemen
wij zagen jonge juffers zacht bevallig zijn
wij weten ook van oorlog, mijn en dijn

wij zullen heel veel later voelen of
weer en wind veranderd zijn
als u allang rust in uw schrijn.

Ria Moons

Spoken - Geesten en wat dies meer zij

Enghuizen- landgoed zonder spoken-
Geen enge geesten die gebroken
Door liefde hier het einde vonden -
Ach, de natuur heelt alle wonden !

Roel Posthumus

(er niet zijn)

gras uit vaders tijd
drager van vier seizoenen
dit is mijn heden

vergeten het ven
de sloot en het watergat
de wond die niet heelt

Wim van Til



De Omsmeders zijn een gezelschap dichters
rond het Poëziecentrum Nederland in Bredevoort.
Zij maakten in het voorjaar van 2010 de gedichten
onder de titel *De Enghuizer Dialogen* ter gelegenheid van
de Elfde Kunstwandeleroute Hummelo.
Op het landgoed Enghuizen zijn ze te lezen
op bordjes langs de wandelroute.

redactie: Hans Mellendijk
vormgeving: Louis Radstaak
druk: Bod-Druk
oplage: 1500